

Kære alle,

Folkeoplysningsudvalget har i år valgt, at Dragør Kajakklub skal have årets Sports- og kulturpris og jeg skal på udvalgets vegne ønske Dragør Kajakklub tillykke.

I morgen den 1. april 2017 er det 100 år siden Dragør Kajakklub afholdt sin første generalforsamling. Klubben var dog stiftet af 6 unge mænd den 1. september 1916 og er Danmarks ældste kajakklub.

I klubbens første leveår blev der afholdt en enkelt kaproning med 10 deltagere med efterfølgende præmieoverrækkelse og bal – hvor der var 40 deltagere iflg. Klubbens arkiver.

Denne start har faktisk karakteriseret Dragør Kajakklub lige siden. Lige dele sport og fest. Samtidig har klubben været foregangsmand for hvad vi kan betegne som klubdemokratiet, hvor beslutningerne blev taget i plenarforsamlingen. Det medførte i november 1969 at Ekstrabladet bragte en hel side om Dragør Kajakklub under overskriften ”Byens ældste hus rummer det første ægte demokrati!”

Alle almindelige bestemmelser omkring klubbens drift skulle træffes af de medlemmer der mødte op på de ugentlige klubmøder og at bestyrelsen skulle alene sørge for, at beslutningerne blev ført ud i livet.

Huset der hentydes til i Ekstrabladet er den gamle smedie i starten af nordre mole ud mod Madsens krog, som også i dag er klubbens tilholdssted. Sådan har det ikke altid været. I starten var der tale om et træskur for enden af Greisens pakhus, i dag bedre kendt som klubhus for Dragør Sejlklub. Smedien som før bl.a. var isbar blev taget i brug af kajakklubben i 1960 og har dannet baggrund for et hav af aktiviteter – især om sommeren, hvor ikke mindst solgården kunne danne baggrund for fest og farver.

Som de fleste sikkert ved har der gennem årene været grobund for 2 kajakklubber i Dragør. I 1919 blev det vedtaget i Dragør Kajakklub at også kvinder kunne blive medlemmer. Det skete på baggrund af, at man for at skaffe penge til klubben afholdt et lotteri med en kajak som hovedgevinst. Den blev vundet af en kvinde ved navn Nelly Møller – som imidlertid samme år

startede Kanoklubben Pilen. De næste par år var der kold luft mellem klubberne, der ikke tålte hinanden – og ikke kunne deltage i stævner, hvis den anden klub deltog! Imidlertid blev der i sommeren 1921 indgået forlig af praktiske grunde, da DKK manglede deltagere fra andre klubber til sit sommerstævne. DKK vandt alle 1. pladserne undtagen dameklassen som Nelly Møller fra Pilen vandt. I årene herefter var der mange fælles arrangementer klubberne imellem. Faktisk gik det så godt, at Pilen i 1971 sendte forslag til DKK om at slå klubberne sammen. Det blev dog nedstemt.

Af aktiviteter, som vi almindelige borgerne, der ikke var medlem af Dragør Kajakklub fik glæde af var de mange opvisningerne i havnen, der samlede tilskuere fra nær og fjern.

Jeg husker selv tilbage fra 60`erne – hvor et af højdepunkterne til den årlige havnefest var optræden med ”grønlændervendinger”, stående roning og vandshows med f.eks. kong Neptun og hans havfruer. For ikke at tale om søslagene, hvor hærdede krigere kæmpede for at ”hælde fjenden” i havnebassinet til stor moro for tilskuerne. En rigtig Dragør begivenhed.

Men mon ikke mange her i salen også har et særligt forhold til tallet 22.16 – det er klart, at de tilstedeværende fra Dragør Kajakklub ved lige præcis, hvad jeg hentyder til. Men hvis jeg så samtidig giver jer informationen 23. juni kan det være at I siger nåh -ja – selvfølgelig.

Jeg taler igen om en Dragør begivenhed – hvor vi alle kan være med – nemlig Dragør Kajakklubs St. Hansbål ude i vandet ved Madsens krog. Altid et tilløbsstykke – til glæde for de mange opankrede både og os andre landkrabber og selvfølgelig klubbens medlemmer, der forinden har haft gang i både grill og læskedrikke.

Stor tak til Dragør Kajakklub for at vi år efter år får sendt heksen til bloksbjerg - mens vi synger ”vi vil fred her til lands!”

Vi skal naturligvis ikke glemme det sportslige, idet det lige skal nævnes, at der i de sidste 100 år har været 30 forskellige formænd fra Thorvald Gjørtler til den nuværende formand Ole Lillelund, der blev valgt første gang i 2008.

(2 formænd har været formand i 2 perioder)

Dragør Kajakklubs medlemmer har gennem årene deltaget i mange løb og ofte med gode resultater.

Tilbage i årene 56-59 var det navne som Poul Jans, Frits Egerod og Annie Werner Hansen som vandt mesterskaber på både dansk og nordisk plan.

Så er der Susåløbet og Kronborgløbet med deltagelse af blandt andre Per Edwards, Hans Nørregård, Waino Arnt og John R. Thomsen i starten af 70'erne.

Selvfølgelig skal også nævnes makkerparret Anette Henckel fra DKK og Grith Hagel fra Pilen, der i klubbens K2-Glider ved Danmarks mesterskaberne i 1974 vinder flere guldmedaljer. Ligeledes er der ved Nordiske Mesterskaber også medaljer til pigerne, der i pressen nævnes som bombetoeren og de får velfortjent overrakt Dragør kommunes idrætspris samme år.

I 82 stod Dragør Kajakklub for første gang for afviklingen af LD-kredsmesterskaberne, der blev ledet af den navnkundige Finn Mjøddræber Edwards fra Edwards dynastiet, der var talrigt repræsenteret i klubben gennem mange år.

At Finn så forsøgte at få roerne til at ro den forkerte vej rundt om bøjerne er så en anden sag, men før omtalte dameduo vandt alligevel mesterskabet – endda topløse, da varmen den dag var ulidelig – ak ja det var tider!

I vore dage er vi desværre mere bonerte!

Også i udlandet var Dragør Kajakklub repræsenteret – så Tyskland, Norge og Sverige blev indtaget!

Jeg kunne blive ved med at remse navne og store løb op – men det vil føre for vidt her i aften. Et par enkelte talenter, der startede i DKK indenfor de senere år skal dog nævnes. Der er tale om Troels Lund og Kristian Sigsgaard, der begge senere i andre klubber har udviklet deres talent. Men de startede i Dragør Kajakklub!

Nævnes skal dog kort - de mange sociale ture som klubben gennem årene arrangerede for medlemmerne – fra Saltholm, Stenungsund, Svinesund, Barneskjær, Tingsryd og mange andre lokaliteter.

Endelig har man i Dragør Kajakklub et begreb, som hedder Handicaproning om onsdagen. Her skal handicap forstås på samme måde som i golf – dvs. alle kan være med. Kort fortalt er der en idealtid på 14 min. Pr. omgang og jo hurtigere man ror – jo senere starter man.

Selve klubånden i Dragør Kajakklub er også noget særligt. Uanset din titel, beskæftigelse eller pengepung, når du træder ind i smedien er alle lige og nye medlemmer kan straks føle sig hjemme her.

Når Folkeoplysningsudvalget har valgt Dragør Kajakklub, er der sikkert nogen, der siger, at det er fordi de lige har haft 100 års jubilæum. Men det er kun en lille del af sandheden. Selvfølgelig er det flot at være Danmarks ældste kajakklub med mesterskaber på stribe bag sig, men den kulturformidling man har været med til at give mange af Dragørs unge og alle os andre gennem tiderne er også værd at belønne.

Jeg vil nu slutte af med at citere 2. vers af DKK-visen:

I aften holder vi en fest
til alles fryd og gammen
og den som ingen sprut vil ha`
skal ud i pløredammen
”til fælles fryd
til fælles skæg
er sidst at frelse manden”

Hjertelig tillykke til Dragør Kajakklub!

(Geert Jakobsen / formand for FOU)